

AMIGOE DI CURACAO

Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel
fl. 2.— per kwartaal bij vooruitbetaling.

Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292
Administratie: St. Thomas-college Tel. 550
Uitgever: W. J. A. Donders.
Drukkerij van het Vicariaat.

Voor het Buitenland fl. 10.— per jaar
Afzonderlijke nummers fl. 0,10

Een les, ook voor hier

Men de overheid hier het vorige jaar maatregelen nam, ter bescherming van de publieke zedelijkheid aan het strand, was dit voor een zekere groep aanleiding om er nog al wat kabaal over te maken en de Beurs en Nieuwsberichten was de tolk van deze groep, en telkens weer te pas of te onpas moeten de badmants nog eens op de proppen komen; het was ook zo achterlijk en zo bekrompen, om toestanden onder kampeers en zwimmers te reglementeren!

Het is misschien mogelijk, dat 't puur idealisme was, wat deze criticiasters heeft aangezet, om te ageren tegen een bestuursmaatregel, welke niet meer was als gebiedende plicht; maar dan zullen deze personen toch wel wat ontuchtiger zijn geworden door de recente publicaties in de „Haagse Post“ waarin ons op ontstellende wijze onthuld wordt wat zich heeft afgespeeld in 't Jamboreekamp der padvinders in Aug. j.l. te Vogelenzang, waarbij toestanden zijn voorgekomen, waarvan 150 jonge meisjes voor hun levenslang gevolgen dragen. (Wij vernamen van een groter cijfer en dan voor ons alleen. Red. Am.)

De Haagse Post schrijft daarover het volgende:

De schrijver constateert dan dat het voornamelijk de Japanse en Amerikaanse padvinders zijn geweest, die deze 150 meisjes ongelukkig hebben gemaakt, maar dat in alle kampen en alle afdelingen door de moderne vrije omgang tussen beide sexes ten hemelschreiende dingen zijn gebeurd.

Zelfs in de tenten in het officiële kamp, ondanks de controle en toezicht, die daar moest zijn van de leiding.

En de schrijver eindigt zijn onthullingen als volgt:

„Verschillende mededelingen, die ons dienaangaande bereikten, hebben dit bevestigd. Wanneer wij dus de Jamboree-leiding daarvoor aansprakelijk stellen, hebben wij daartoe het volste recht, omdat men nu eenmaal verwachten mag, en trouwens verwachten moet, dat de leiding van een groot jeugdkamp zorgt voor een doeltreffende controle in haar eigen gebied. Het is wel heel onvoorzichtig om bij een overigens perfect lopende organisatie geen voldoende aandacht te schenken aan de organisatie in het kamp zelf“.

Dit zijn toch wel vreselijke onthullingen. Een oorzaak van deze toestanden ligt ook wel in de vaak laffe aanbidding van het Nederlandse volk, voor al wat vreemd is. Wij hebben dit gezien in de oorlogsjaren bij de geïnterneerde vreemde troepen en we zien het ook bij andere gelegenheden.

Aan deze dwaze verafgoding hebben tientallen jonge meisjes alles letterlijk opgeofferd.

De Jamboree, zo besluit het blad, „zal in de herinnering van ons volk blijven leven als een gebeurtenis met een droevig besluit. Het leed dat over een deel van de Ned. jeugd en haar ouders is gebracht, kan niet meer uitgebannen worden. De zwarte bladzijde in onze geschiedenis als fier en zelfbewust volk kan niet worden verwijderd. Moge het

Ned. volk de les van het Jamboreeschandaal verstaan, dan kan uit al dit kwaad misschien nog iets goeds ontstaan, dan kan het een schrede zijn op de weg naar het herstel van ons volksbewustzijn, een fase in de strijd voor het behoud van onze volkskracht.“

Het dagblad „de Tijd“, dat ook deze onthullingen besprak, stelde als een der oorzaken de vraag: of naast de schuld van geen toezicht het propaganda-element, het kijkspel, niet — ten dele noodgedwongen om haar kosten te dekken — al te sterk op de voorgrond was gesteld? Sterker in ieder geval, dan dit element in de opvoeding van jongens op die leeftijd thuis behoort. Het spel van zulke jongens moet niet in zodanige mate of op zodanige wijze te kijk worden gezet, dat zij er „interessant“ door worden — dat ontnemen hun de overgave aan het spel zelf en daarmee de rem, die de jeugdbeweging hun op zo volkomen natuurlijke wijze biedt tegen een overmatige en voor hun leeftijd ongezone belangstelling naar de „andere zijde“.

Jeugdwerk is mooi — zolang het opvoedt; gaat het zich echter tentoonstellen, dan is het uiterste voorzichtigheid en strengheid in het belang van de opvoeding geboden.

Tot zover de Tijd.

Een nieuwe mogelijkheid voor Curaçao

We kregen in de laatste tijd mededeling van drie fetten.

In de Beurs lazen we van een zekere Laurens, die met enkele kleine en een groter schip de Caraïbische zee zal afvissen om Curaçao aan goedkope vis te helpen.

Verder vernamen we dat momenteel op Curaçao een deskundige zijn zou op Visserijgebied, die aanvankelijk met een groot en ondernemend Curaçaos handelsconcern in bespreking geweest was, voor het openen van een grote visserij op Curaçao; doch toen dit lichaam daarvan afzag, vanwege bovengenoemde concessie aan Laurens, op een gelegenheid hier gekomen was.

En ten slotte vernamen we enkele maanden geleden, dat er te Hamburg een „Versuchs Gesellschaft für Haifisch — und Hoch seefang m. b. H.“ was opgericht. Een N.V. dus voor de visserij op haaien.

We hebben altijd nog het rapport Boeke over de vis om Curaçao een 300 soorten, waarvan 200 eetbare. Maar niet al-

leen in soort ook in aantal van een geweldige hoeveelheid. En terwijl Curaçao aan het zoeken is naar toekomstmogelijkheden wordt o.i. het onmogelijk geprobeerd en laat men de mogelijkheden, ons voor de neus wegkapen: in dit geval door de Duitsers.

We hebben op Curaçao indertijd ook de Statuten gezien van een dergelijke N.V., die echter, jammer genoeg, nooit verder gekomen is.

Het is een bekend feit, dat het Derde Rijk in afwachting van de teruggave der Duitse koloniën de zee „koloniseert“ als geen ander land. En niet zonder succes! De vis is voor het Duitse volk allang niet meer alleen maar een voedingsmiddel, doch zij levert ook een lange lijst van „Rohstoffersatz“.

Wat moet men echter met haaien beginnen?

De kranten hebben niet nagelaten de verbaasde volksgenoten dadelijk uit de droom te helpen. De haai, zo schreven zij, is helemaal niet de parasiet, waarvoor men hem altijd gehouden heeft, doch integendeel zo nuttig, dat hij de vergelijking met het varken zou kunnen doorkruisen.

„Es ist nicht wahr...“, wat algemeen beweerd wordt, dat het vlees van haaien onetbaar is. De rug, de lenden en de staart bevatten delen, die men drogen kan en die dan als menselijk voedsel grif afrek vinden in Afrika, Indië, China en Japan. En ook in Europa wordt tegenwoordig haai gegeten. Amerika voert in Engeland haaienvlees in, dat daar als „klipzalm“ en „gladde rog“ met smaak genoten wordt.

Uit de lever van de haai wordt olie gewonnen van een bijzonder goede kwaliteit. Deze olie wordt zeer op prijs gesteld door de farmaceutische industrie, terwijl ook de parfumeriefabrieken er niet meer buiten kunnen. Wordt deze olie namelijk volgens een bepaald procédé bewerkt, dan krijgt zij de geur van viooltjes.

In de snuit van verschillende haaiensoorten wordt gelatine aangetroffen. De inhoud van de buikspekkel kan verwerkt worden tot insuline, dat in de leerlooierij gebruikt wordt als synthetische leer.

En dat is nog lang niet alles! Uit het niet eetbare vlees wordt, evenals uit de beenderen traan gekookt. Het uitgekookte vlees en natuurlijk ook de beenderen worden gedroogd en gemalen, om als veevoeder en mest dienst te doen. Laten we eerlijk zijn: meer kan men toch werkelijk niet verlangen!

En toch is de haai nog nuttiger. Toen na de wereldoorlog het gebrek aan leder bleef aanhouden heeft men in Amerika proeven genomen met het looien van haaienvel. Deze proeven werden met een volledig succes bekroond en het is thans mogelijk uit haaienvel een prima soort leer te vervaardigen.

Te dien einde wordt de bovenhuid op zodanige wijze verwijderd, dat de onderhuid niet lijdt. Deze onderhuid wordt gelooit tot een soort leer, dat niet alleen zeer sterk is, doch ook bestand tegen alle weersomstandigheden. Verschillende haaiensoorten leveren verschillende soorten leer. Er bestaat haaienvel, dat hard genoeg is om zelfs een revolverkogel te weerstaan. Er bestaat echter ook haaienvel, dat zo soepel is als zijde. Tot nu toe gebruikt men in Amerika haaienvel uitsluitend voor de schoenen en dergelijke.

Natuurlijk gaat Duitsland er — met recht overigens — prat op, dat het het looien van haaienvel niet heeft af te kijken van de Amerikanen, daar de wereld deze uitvinding te danken heeft aan den Duits-Amerikaan dr. Ehrenreich. (Hopen

Do as your dentist does

USE POWDER



Dr. LYON'S TOOTH POWDER

wij dat de schijn bedriegt en dat zich achter deze naam geen zoon van het Uitverkoren Volk verbergt.)

Dr. Ehrenreich heeft het lot ondergaan van de meeste uitvinders. Hij is enige jaren geleden in de grootste armoede gestorven, nadat hij zijn hele vermogen aan zijn proeven en onderzoeken ten koste had gelegd. Hij heeft berekend, dat er in de oceanen voldoende haaien leven, om de behoefte aan leder der gehele wereld te dekken.

Het vangen van haaien geschiedt gewoonlijk met behulp van tweehonderd tot tweehonderdvijftig meter lange netten, die rechtstandig in zee worden neergelaten. Zij drijven op kurk en zijn aan de onderkant van lood of van ankers voorzien. De schepen, die op de haaienvangst gaan, zijn zodanig ingericht, dat de buitgemaakte haaien aan boord verwerkt en geconserveerd kunnen worden.

Sinds het gelukt is haaienvel in Amerika tot een zeer begerd mode-artikel te maken, is ook de haaienvisserij een alleszins lonende onderneming. De fabrieken vragen steeds meer ruw materiaal en zo zijn de Amerikanen, grootscheeps als altijd, er zelfs toe gekomen met vliegtuigen jacht te gaan maken op „de tigger der wereldzeeën“.

Deze vliegtuigen hebben radio aan boord, opdat zij voortdurend in contact kunnen blijven met de rederij aan wal of het moederschip op zee. In de bodem bevindt zich een opening, waardoor men zowel een harpoen kan afschieten als speciale bommen werpen. Een vliegtuig is in staat om per dag vijftien tot zestien haaien op hun rug te laten drijven.

Het intensiefst afgestroopte haaienvel wordt wereldwijd gebruikt voor de kleding van de kust van Florida en Curaçao. — Licht hier niet de mogelijkheid voor een nieuwe industrie in onze West?



JOHNNIE WALKER

Geen betere WHISKY te verkrijgen

MORRIS E. CURELL & SONS

Agents.



DE ERVEN VAN ABRAHAM LINCOLN. Oudgedienden van Abraham Lincoln, die deel uitmaakten in de burgeroorlog van 1861-1865, marcheren ter ere van Lincoln in Washington om de geboortedag van den groten Bevrijder te herdenken.

BU SANTA ROSA'S ROUWFEEST

ROUWFEEST
ROUWFEEST
ROUWFEEST

door Pater M. Latour.

Wier heengaan nooit vergeten werd.

Het is overbodig hier nog eens terug te komen op de eerste pastoor van Santa Rosa, J. J. Putman. Het verhaal van zijn daden, hoe eenvoudig en pretentie-loos opgesomd, spreekt duidelijker, dan vele woorden van een lofredenaar. Minder geleerd hebben we gehad, te spreken over enige andere pastoors, die toch zeker een aparte vermelding verdienen.

Heremans Theodoros Frie werd 10 November 1850 te Rotterdam geboren en kwam 1 Juni 1878 op Curaçao aan. Reeds het zelfde jaar, op 28 Juli, werd hij kapelaan van Santa Rosa en op 1 Januari 1881 pastoor van de zelfde parochie. Pas sinds 11 Juli 1870 waren de pa-

ters Dominikanen op Curaçao werkzaam.

Kerken en scholen bestonden er nog zeer weinig en die er waren, muntten uit in armoedigheid. Pastoor Frie met zijn kunstzinnige aanleg en vele technische bekwaamheden, was de aangewezen man, om bestaande lacunen aan te vullen. Het weeshuis, door hem gesticht, dat tevens ambachtsschool was, kweekte bekwaame schrijfwerkers en schilders, wier arbeid veel tot verfraaiing der kerken heeft bijgedragen. Zelf een bouwmeester met talent en smaak, bouwde hij verschillende kerken en scholen of stond anderen met raad en daad bij in hun werk. Aan Santa Rosa wijde hij jaren lang zijn beste krachten: eerst als kapelaan van 28 Juli 1878 tot 31 December 1880, daarna als pastoor van 1 Januari 1881 tot 1 September 1892 en daarna nog eens van 1 October 1897 tot 3 Maart 1900. Op 16 December van dat zelfde jaar kwam hij uit Holland terug als Vicarius Provincialis en vestigde zich te Pietermaai.

Vier weken voor zijn dood keerde hij nog eens terug naar Santa Rosa, waar zijn ziek lichaam herstel zocht voor zijn geknakte gezondheid. Het mocht niet meer baten en op 27 Mei 1904 verloor

de Missie een groot man en Santa Rosa een van haar beste pastoors!

Opvolger van pastoor Frie was pastoor Marcus G. J. DAHLHAUS. Deze wonderlijke man, die dertig jaar aan een ernstige en pijnlijke maagkwaal geleden heeft, ontwikkelde niettemin een ongelofelijke werkkraft. Geboren 31 Mei 1868, kwam hij op Curaçao aan de vijftienjarige leeftijd. Hij was een uitvoerig priesterwijding. Als onmiddellijke opvolger van pastoor Frie, zette hij diens arbeid voort en begon het leven en de werken van zijn voorgangers op Santa Rosa vast te leggen in een uitvoerig historisch verslag, dat in de kroniek van de parochie bewaard wordt. Over de zes jaar dat hij zelf hard werkte, heeft hij bijna geen woord aangetekend. Gelukkig bezitten we omtrent zijn arbeid op Santa Rosa het waardevol getuigenis van zijn bisschop, Mgr. Jacobus Ambrosius Baars. Deze tekende aan over pastoor Dahlhaus: „Wij zijn naast God dank verschuldigd aan den goeden herder, die vol liefde en toewijding al zijn krachten en gaven tot het geestelijk en tijdelijk welzijn van zijn volk aanwendt, maar dan ook de blijde voldoening mag smaken

van hun grote verandering ten goede en hun vooruitgang in de beoefening van het christelijk leven.“ (S. Rosa 28 Nov. 1905).

Op 12 Juli 1906 vertrok hij reeds naar Holland om hersteld te zoeken voor zijn ondermijnde krachten. Toen bleek hoezeer zijn zijn parochianen hem beminden: velen lieten een H. Mis voor hem lezen voor een goede reis en herstel van zijn gezondheid. In Juni van het volgend jaar kwamen opnieuw H. H. Missen binnen voor een behouden terugkeer.

Hij kwam op 27 Juli 1907 weer op Curaçao aan en was de volgende dag 's middags alweer op Santa Rosa. Met volle muziek werd hij ingehaald; de hele parochie was op de been. Kort daarop zou hij echter als pastoor naar Saba gaan, zodat voor Santa Rosa dit maal de vreugde van korte duur was.

Pastoor Dahlhaus verwierf zich voor de Missie in het algemeen nog bijzondere verdiensten door zijn vele publicaties. Van zijn hand verscheen „Een levensschets van Mgr. Martinus Joannes Niwindt, eerste Apostolisch Vicaris van Curaçao“ (1924), „De chronologische ontwikkeling en de staat van het bijzon-

der onderwijs in de Kolonie Curaçao“ (1917), welk boekje nooit in de handel gebracht is, maar wel toegezonden aan alle leden van de beide Kamers van de Staten Generaal; verder „Het geloof onzer Vadersen“, „Het leven van St. Joseph“, en „Een verhandeling over de veelvuldige Communie“, die stuk voor stuk in de volksaltaar verschenen in het weekblad La Cruz.

Op 6 Juli 1924 stierf deze altijd zieke man, die in zijn leven een hoeveelheid werk verzet had, waar zelfs een gezond mens een langer leven voor zou hebben nodig gehad.

Een bijzondere persoonlijkheid voor Santa Rosa was ongetwijfeld ook pastoor van der Veer, die het langst van allen het herdersambt bekleedde over de parochie. Hij werd geboren te Leeuwarden, op 16 October 1859, kwam als missionaris op Curaçao aan op 7 September 1886 en was pastoor van Santa Rosa van 1 Juli 1906 tot 23 Januari 1928, slechts met onderbreking van zijn vacaties. Het geheim van pastoor v. d. Veer's langdurig herderschap op één plaats, lag in zijn bijzondere eigenschappen van nooit verslappende ijver en onblushbare

geestdrift. Toen de Missie in 1925 zijn veertigjarig priesterjubiläum vierde, was pastoor v. d. Veer nog de zelfde vurige missionaris en was zijn hart nog even jeugdig, als toen hij het eerste jaar na zijn aankomst hier arbeide.

Reeds in December 1927 openbaarden zich verschijnselen van verlamming als gevolg van een beroerte en een maand later begreep hij, dat de tijd van werken voor hem voorbij was. Uit eigen beweging begaf hij zich naar het hospitaal, waar hij ruim vier en een half jaar met voorbeeldig geduld een zeer hinderlijke ziekte verdroeg. Daar n.l. zijn tong en slokorganen grotendeels verlamd waren, was het hem een geweldige inspanning enig voedsel tot zich te nemen en kon hij bovendien bijna geen verstaanbaar woord meer uitspreken. De sterke, zware, gezonde, levenslustige man vermagde en verzakte zodanig, dat hij bijna onherkenbaar veranderde. Na een zeer voorbeeldig en geduldig gedragen lijden overleed hij 19 September 1932, innig betreurd door al zijn confraters en niet minder door zijn beminde parochianen van Santa Rosa.

Wordt vervolgd.

Geen menselijke duivel is zó zwart, er is nog een wit plekje aan.

„Minerale ondervoeding is de oorzaak van Uw periodieke moeilijkheden“



Dat is het antwoord van den dokter, als U hem spreekt over die maandelijks terugkerende moeilijkheden, welke door het klimaat soms nog verergerd worden. Maar dan zult U óók te hooren krijgen, dat er heusch wel wat tegen te doen is. Want als al die narigheid slechts een gevolg is van minerale ondervoeding, zal Kalzan U een jeugdige, ongestoorde gezondheid teruggeven.

Kalzan bevat de mineralen welke ter versterking van het lichaam noodig zijn, het beschermt de inwendige organen tegen invloeden van buiten en verhoogt het weerstandsvermogen tegen zwakte en infectieziekte.

Zoudt U ook maar eens niet met Kalzan beginnen?

„Kalzan is van groote waarde gebleken in een ernstig geval van dysmenorroe (pijnlijke menstruatie).“
Dr. O. G. te St. L.

KALZAN IS VERKRIJGBAAR BIJ ALLE APOTHEKEN

KALZAN

HET CALCIUM-NATRIUM VOEDSEL

Eenige en Algemeene bekendmaking.

Wij maken onze stroomverbruikers er op attent, dat de stroomkwitanties over de maand MEI zonder uitzondering voor of op 24 JUNI betaald moeten worden.

Alle na deze datum niet betaalde Kwitanties zullen door ons worden geïncasseerd, verhoogd met EEN GULDEN incassokosten.

Wij verzoeken onze verbruikers tijdig hun kwitanties te voldoen, ten einde ons niet te noodzaken tot afsluiting over te gaan.

ELECTRICITEITBEDRIJF.
CURAÇAO.

Schopenlijst gedurende de maand Juni 1938.

22. Ned.	Medea	Prt Cabello	Aruba—Maracaibo
23. Duitach	Caribia	Prt Cabello	Prt Colombia.
23. „	Alemania	Maracaibo	Maracaibo.
23. „	W. Horn	Prt Cabello	Prt Colombia
23. „	Mayan	Maracaibo	La Guaira.
23. „	Tsayana Maru	La Guaira	Prt Prince.
23. Jap.	Libertador	La Guaira	Aruba—Mara.
24. Ned.	Amazon	Maracaibo	New York
24. „	Cotica	La Guaira	Prt Cabello.
25. Duitach	Ingrid Horn	Prt Colombia	Prt Cabello.



ADAMSON HANGT ZIJN GORDJENEN OP.

Het verlicht en geneest Ischias, neuritis, reumatiek,

Zenuwpijn en Rugpijn.

Velen hebben zich gered door het dagelijks verlies van een kleine betaling voor een bestaand middel en verlichting gevonden voor pijn, pijnlijke en spierpijn, zodat het hun mogelijk was hun dagelijks werk te doen.

Zij kochten een flacon achtige, door-dringende OMEGA OLIE voor f 0.70, wreeven er goed mee — en hadden succes.

Als pijnen Uw gewrichten en spieren kwelen — als pijnlijke uw arm verstijft — als uw voeten gevoelig zijn — als rugpijn u in ellende dompelt — neem OMEGA OLIE en U geneest.

Ditenden gebruiken het om hun ischias, neuritis, reumatiek en rugpijn te genezen — een flacon van f 0.70 is voor lang voldoende

VAN HET VOETLICHT NAAR HET KLOOSTER.

Het Franse toneel bezit een zeldzaam primaat: het heeft de grootste aantal „bekeerlingen“, die het triomfen van het voetlicht en de glans van het mondaine leven wisselden voor de mystieke vrede van een kloostercel.

Of de reden hiervoor gezocht moet worden in het temperament van het ras: of het zo hyper-intense artistieke leven van de Franse hoofdstad velen voerde tot dit andere uiterste, of dat het louter toeval is, dat dit juist in Frankrijk zo vaak gebeurde, is moeilijk uit te maken. Zo is, dat ieder geval op zichzelf, steeds weer ontzettend veel stof opwierp, omdat het altijd die vrouwen betrof, die midden in het openbare leven stonden, die jong en mooi en begaafd waren, aan wie het publiek en de pers geen glorie en bewondering hadden gespaard en die zich allen bevonden aan het begin van een loopbaan, die vol beloften was voor een schone toekomst vol persoonlijke en artistieke triomfen.

Het interessantste geval was dat van Eva Lavallière.

Eva Lavallière was mooi, betoverend mooi, van een trotse intelligente, bijna klassieke schoonheid. Ze was nog heel jong, toen ze reeds het hoogste succes kende, dat een vrouw zich maar wensen kan in het publieke leven. Ze werd geliefd, ja, aangebeden door den enkeling en door het publiek en had als vrouw zowel als artieste een succes, dat meer op triomf geleek.

Maar op een dag bevangt haar een onbedwingbaar verlangen naar stilte, naar vrede, naar nederigheid. Uiterlijk schijnt hiervoor niet de minste grond te bestaan: ze heeft geen desillusie in de liefde en rivaliteit in haar beroep hoeft z niet te vrezen. Het is een nieuw en onverklaarbaar heimwee, dat plotseling in haar wordt geboren en haar een nieuw werelds succes en roem te vinden, dan vrede en stilte. En dat men God alleen kan benaderen door lijden.....

Gedurende twaalf jaren lijdt deze mooie, beroemde en fascinerende vrouw een leven van gebrek en vernedering in gebed en ontzegging, en vangeet zichzelf, de wereld en haar verleidingen. Ze verdeelt haar bezit onder de armen en slaapt in de schaduw der kloosters een bestaan voort, dat alras alle kentekenen draagt van de grootste armoede. Twaalf jaren blijven alle deuren voor haar gesloten en haar volhardendheid lokt alleen de kwaadwillige kritiek uit van het publiek. Twaalf jaren zijn nodig, om de anderen te overtuigen. Maar stil heeft Eva Lavallière zich teruggetrokken en stil heeft ze gebeden en gewacht, tot eindelijk haar hoogste verlangen werd vervuld en ze werd opgenomen onder de Franciscanen Tertiaren, als Zuster Eva-Maria van het Hellig Hart van Jezus.

Bij ieder nieuw geval heeft het publiek graag en luid, vals alarm geslagen en geschreeven en gesproken over een voorbijgaande gril, over een Amerikaanse reclame. Het is ook niet gemakkelijk, om de plotselinge ommekeer te begrijpen, die een vrouw in de volle glorie van haar jaren, haar schoonheid en haar roem plotseling doet zoeken naar mystieke eenzaamheid. Reeds iedere ommekeer, op welk gebied zij, brengt de massa onvoorwaardelijk in opstand en lokt haar wantrouwen uit.

Wanneer hiermede dan nog heldhaftigheid en heiligheid gepaard gaan — die nu eenmaal geen dagelijkse feiten zijn — dan ondergaat de publieke opinie een nog onaangename schok.

Na Eva Lavallière was het de beurt van Susanne Delorme. Bij haar is tenminste 'n enigszins verklaarbare reden te vinden, die de pers dan ook in alle dimensies heeft uitgebuit. Ze nam deel aan de opnamen van de film „Het Wiegenlied“, dat in een klooster werd gedraaid. Of het nu de invloed was van de omgeving, of alleen maar de beslissende fase in een verandering, die zich allang had voorbereid: na deze opnamen, de laatste van haar veelbelovende loopbaan, besluit Susanne Delorme, haar leven verder door te brengen in het klooster. Het scherm valt over de laatste acte en

het kleed van de Carmelitessen verbergt thans haar jeugd en haar gratie, die ze offerde aan God.

Na haar is het een actrice van de Comedie Française die dezelfde weg opgaat en het kleed aanneemt van de Benedictinessen. Het is Yvonne Hautin, die toen juist aan het begin van haar glorie stond. Haar mooie stille gezichtje met de kroon van blonde haren was al veelvuldig opgevallen en ze was gecontracteerd voor verschillende rollen, waarin ze het jonge onschuldige meisje moest uitbeelden. Maar het bleek, dat dit kleine fragile lichaam een geest verborg van sterke heldhaftigheid. Zuster Maria Yvonne nam afscheid van het toneel en vertrok voor een verre en moeilijke reis: als missionaris en verpleegster bij de melaatsen.

Het geval van Jenny Luxeuil was analoog aan dat van Susanne Delorme. Haar gezicht van een reine onaangetaste schoonheid lachte de hele wereld tegen van miljoenen Franse kaarten in de gelijkenis van de kleine H. Theresia van het Kindeke Jezus, als een hymne van glorie, jeugd en feestelijkheid. De menselijke zaken, die altijd en overal waakt, zag in deze open blik en in dit volmaakte gelaatsovaal een mogelijkheid, om geld te maken, en Jenny Luxeuil werd gecontracteerd voor een film, waarin zij de heilige moest uitbeelden.

En zo gebeurde het, dat Jenny, gedurende de opnamen een nieuwe kracht in zich voelde groeien en dat de mystische passie, die ze in de film moest uitbeelden, groeide tot een sterke vlam, die nooit meer zou doven. Het lachende mooie gezichtje had zijn ware omlijsting gevonden in de sluier van de Carmelitessen. Het kleed, dat zij in de film moest dragen, heeft ze nooit meer afgelegd.

Deze vrouwen hebben stuk voor stuk het wantrouwen van het publiek in de waarachtigheid van haar roeping beschaamd. Het leek onmogelijk te geloven, dat eerzucht, genot en persoonlijk succes zó na konden liggen aan de mystiek. En toch is de stap misschien niet zo groot als men op het eerste gezicht zou denken. Volgt niet op ieder zinnelijk genot, zodra het zijn hoogtepunt bereikt, het lijden? En wordt niet het lijden, wanneer het buiten zijn grenzen treedt, opgelost in de extase en de vereniging met God? In woorden uitgedrukt schijnt het alleen zo gecompliceerd, omdat de geest, die dit alles doormaakt, zoveel sneller gaat dan het begrip en de expressie-mogelijkheid.

Wat voor den buitenstaander het moeilijkst is om te begrijpen, is de vrijwillige afstand van alle ambities en ijdelheid, omdat die zó met de menselijke natuur zijn vergroeid, dat ze ons in de meeste gevallen tot slaaf maken.

Maar de Goddelijke Voorzienigheid bedient zich van onverwachte en onverklaarbare middelen. Wat ons niet noodzakelijk zou schijnen in 'n rustig en alledaags leven, wordt plotseling 'n alles overheersende visie in de omlijsting van een overvloedig licht, dat ons tot een nieuw, onoverwacht wordt ontstijgt.

En zo groeit de snoor der bekeerlingen in de tijden. Overal op de wereld herhalen zich dezelfde feiten, en vinden meer of minder weerklank. Maar alle dwingen op ieder moment de massa tot een plotselinge inzicht in de ware verhouding van de ijdelheden dezer wereld tegenover de geweldige en langzame overwinning van de eeuwigheid.

LA CASA HOLANDESA

Breedstr. 83, Otrab. Telefoon 302.

Steeds voorradig :

Witte kool
Roode kool
Wortelen
Knolraap
Prima Aardappelen,
alle soorten.
W. MAAT.

CASA HOLANDESA Otrabanda

CURAÇAO.

Zeilvaart over de maand Mei 1938.

Aangekomen van:

ARUBA	30
BONAIRE	32
HIGUEROTE	2
LA GUAYRA	9
LA VELA DE CORO	8
PTO. CABELLO	45
RIO HACHA	1
TUCACAS	23
TURIAMO	1
SAN JUAN	1
S. P. NACORIS	1
ZEE	13

TOTAAL 175

Vertrokken naar:

ARUBA	33
BONAIRE	32
GUANTA	2
LA GUAYRA	14
LA VELA DE CORO	16
MARIGOT	9
PAMPATAR	1
PONCE	1
PTO CABELLO	49
JACMEL	3
S. JUAN P. R.	1
TAMPA	1
S. P. MAGORIS	1
RIO HACHA	1

TOTAAL 184



SPORT - RUBRIEK

Officiële Mededelingen

van

„De Curaçaose Voetbalbond“

WEDSTRELD — UITSLAGEN.
Zondag 19 Juni 1938.

Jong Holland 1 — Scherpenheuvel 1	3—1.
R.C.C. 2 — S.U.B.T. 2	1—1.
Feyenoord 2 — Transvaal 2	3—1.
Jong Holland Jr. — R.C.C. Jr.	1—2.
S.U.B.T. Jr. — Scherpenheuvel Jr.	2—3.

COMPETITIE-STAND

A-klasse	gesp.	gew.	gel.	verl.	doelpunten voor tegen	punten	gem.
Jong Holland	4	4	0	0	17	3	8
S.U.B.T.	3	3	0	0	5	0	6
Feyenoord	4	2	1	1	9	4	5
R.C.C.	4	1	2	1	7	3	4
Asiento	2	0	2	0	4	4	2
Scherpenheuvel	5	1	2	2	3	6	4
Hercules	3	0	2	1	0	4	2
Transvaal	5	0	0	0	5	10	3
Hollandia	4	0	0	0	0	18	0

Reserve A-Klasse	gesp.	gew.	gel.	verl.	doelpunten voor tegen	punten	gem.
Asiento 2	2	2	0	0	4	1	4
Hercules 2	2	2	0	0	4	2	4
Jong Holland 2	2	1	1	0	10	1	3
S.U.B.T. 2	4	1	3	0	5	4	4
Scherpenheuvel 2	3	1	1	1	6	5	3
R.C.C. 2	4	1	1	2	7	5	8
Feyenoord 2	4	1	0	3	9	16	2
Transvaal 2	2	0	0	2	2	6	0
Hollandia 2	1	0	0	1	0	5	0

B-Klasse	gesp.	gew.	gel.	verl.	doelpunten voor tegen	punten	gem.
Atletico	2	2	0	0	6	0	4
Jong Curaçao	4	3	1	0	7	2	7
D.C.C.	3	2	0	1	6	2	4
Arsenal	2	1	0	1	2	5	2
Hilversum	4	1	1	2	2	3	3
Atlantico	3	0	1	2	1	4	1
Be Quick	3	0	1	2	0	6	1
Sparta	1	0	0	1	1	3	0

Junior-Klasse	gesp.	gew.	gel.	verl.	doelpunten voor tegen	punten	gem.
R.C.C.	2	2	0	0	6	3	4
Scherpenheuvel	2	2	0	0	4	2	4
S.U.B.T.	2	0	0	2	4	7	0
Jong Holland	1	0	0	1	1	2	0
Hercules	1	0	0	1	0	1	0

OPGELEGDE BOETEN.

De vereniging JONG HOLLAND is beboet met een gulden, wegens het niet juist invullen van wedstrijd- en ruilformulieren; M. PINEDO moest zijn J. M. PINEDO. (Wedstrijd Jong Holland 1 vs Scherpenheuvel 1). Artikel 10 punt 4 R.C.W. in verband met artikel 32 punt 3 onder b H.R.

AFGESCHREVEN.

Afgeschreven als werkende leden van ARSENAL: J. M. de WINDT en D.

DE VERENIGINGEN WORDEN ER AAN HERINNERD, DAT DE ALTAAL-OPGAVEN OVER DE MAAND JULI 1938, UITERLIJK OP DINSDAG 23 Juni 1938, IN BEZIT VAN DEN 2den SECRETARIS, G. M. BELTRAM, BERG-STRAAT No. 17, MOETEN ZIJN.

OPSTELLING VAN EEN PROEF-BONDSSELFAL DAT OP A.S. ZONDAG DE 26STE DEZER DES N.M. OM HALF VIJF OP HET TERREIN MUNDO NOBO EEN OEFENWEDSTRIJD TEGEN HET ELFTAL VAN ASIENITO ZAL SPELEN.

		J. Pinedo (Herc.)			
A. J. Maduro (SUBT)				J. Hollander (RCC)	
W. Leers (J. Hol.)		A. St. Jago (J. Hol.)		H. Royer (J. Hol.)	
R. Maduro (J.Hol.)	A. de Castro (RCC)	J. Ramirez (J.Hol.)		C. Bosch (SUBT)	R. Bernabel (Feyen.)
Aanvoerder: A. J. Maduro					
Reserves:					
J. Van Rij		Hollandia			
J. Rosina		Scherpenheuvel			
J. Pieters		SUBT			
E. Clabeer		RCC			
Bestuur C.V.B.					

DE PATERS DOMINICANEN GEVRAAGD NAAR CURAÇAO TE KOMEN (1749).

Men weet dat na de inname van Curaçao door de Hollanders het een 70 jaar duurde, voor zover wij nu althans weten, eer er weer geestelike priesters op Curaçao konden werken.

Van het jaar 1702 werkten hier de paters Jezuïten, die de missie in 1742 al weer op moesten geven. Later in 1776 tot 1820 werkten hier de paters Franciscanen en na hen tot 1870 de Hollandse wereldsheren.

In 1870 komen de paters Dominicanen hen helpen, zij nemen later de Missie vrijwel geheel over.

Nu vraagt men natuurlijk, maar hoe was de toestand in die tussentijd 1742—1776, was er toen geen priester? Zeker er waren toen priesters, soms zelfs meederen tegelijk, doch nu weer eens een Venezolaan, dan weer een Fransman, dan weer eens een tijdje Hollanders. Men begreep dat die toestand te onzeker was, men wilde graag Curaçao aan een bepaalde groep priesters opdragen, die er dan ook voor konden instaan, dat er geregeld priesters zouden zijn.

Men was zich volkomen bewust, dat men Christus wil moest vervullen en zo ijverig mogelijk het Gods Rijk op aarde moest uit breiden.

Zo wekt het ook geen verwondering, dat men nu de sporen vindt van pogingen van de zijde van het hoogste kerkelijke gezag, om priesters voor Curaçao te vinden.

Zo dan ook vindt men in het archief der paters Dominicanen in Rome brieven, waarin onderhandeld wordt of de Dominicanen uit Holland en België (deze twee landen vormden toentertijd één groep van Dominicanen) niet naar Curaçao zouden kunnen vertrekken.

22 Maart 1749 vraagt men om twee

paters, die de Hollandse en de Franse taal machtig zullen moeten zijn. (De Franse taal zeker, van wege de Franse kooplieden hier).

In een brief van 17 Mei 1749 komt al bericht worden, dat er zelfs drie Paters beschikbaar zijn. Ook wordt er bericht, dat men over Curaçao inlichtingen heeft ingewonnen bij een zekere John v.d. Meer, die zegt dat de reden waarom toch de Paters Jezuïten Curaçao opgegeven hebben, (dit zal wel geweest zijn vanwege al die ziektegevallen onder die Paters, toen zij hier verbleven).

De paters die gestuurd zullen worden eventueel, behoeven geen Hollanders te zijn, vindt deze heer, doch ze moeten Frans en Hollands kennen.

Er komen op Curaçao veel Franse en Spaarse boten. Het aantal Europeanen is ongeveer 40. Ook wist deze heer nog mede te delen, dat ook de Paters Franciscanen er over gedacht hadden naar Curaçao te gaan. Men sprak zelfs reeds met de directie van de West Indische Compagnie. Er waren echter geen paters Franciscanen beschikbaar.

Men is natuurlijk benieuwd te weten, of die 3 Paters Dominicanen nu werkelijk gingen. Welnu, er is nog een briefje voor handen van 20 December van het zelfde jaar en daar staat nu in eens dat er geen Pater te vinden is. De drie kandidaten moesten zeker elders hun apostolische taak gaan vervullen.

De Dominicanen hadden in die tijd in België kloosters en bedienden vandaar uit talrijke staties of wel parochies in Nederland, in het geheim zoveel mogelijk, van wege de plakkraten. Voor die zware arbeid schijnen veel krachten nodig geweest te zijn. Het zou nog maar als een eeuw duren, voordat de Hollandse Dominicanen de zielzorg voor Curaçao volledig op zich zouden kunnen nemen.

Br.